

Hørings svar vedrørende Vejlands Kvarter

De Unge Biodiversitetsambassadører (DUB)

Indledning

DUB fraråder på det stærkeste at Københavns Kommune realiserer Lokalplanen for Vejlands Kvarter som er fremlagt i høringsmaterialet. Som **repræsentanter for Københavns naturinteresserede- og engagerede ungdom** er vi principielt modstander af enhver udvikling i byens grønne områder som forringer naturens allerede trængte vilkår samt de allerede begrænsede muligheder for friluftliv som findes i en tæt bebygget storby, som København.

Miljøkonsekvensrapporten

Det fremgår af Miljøkonsekvensrapporten for Vejlands Kvarter at den samlede negative påvirkning på naturen vurderes som "mindre", og på de rekreative interesser som "moderat". At den naturmæssige konsekvensvurdering som "mindre", frem for "væsentlig", resulterer i en betinget tilladelse til byggeriet, er dog en alvorlig fejltagelse af følgende årsag.

Ser man på Amager Fælled som helhed, vil en ændring i arealanvendelse på **en mindre del** af arealet i sagens natur aldrig udgøre en væsentlig konsekvens for det samlede områdes naturværdier – der er jo tale om **en mindre del**! Ser man derimod på de sammenlagte effekter af forskellige hidtidige byggeprojekter sammenlagt med de nye byggeplaner – hver med deres egne mindre grader af påvirkning, må konklusionen være at konsekvensen for områdets naturværdier og fremtidige potentiale som naturområde, er **væsentlig**.

Københavns Kommune anvender dermed samme argument som naturødelæggere verden over – nemlig at en lille bid mere ikke har nogen reel konsekvens. Det fører så til den næste bid. Og den næste. Den sidste bid vil have den mindste konsekvens, for til den tid vil den akkumulerede effekt af alle de tidligere bidder betyde at de egentlige naturværdier i form af sjældne arter mm. i det tilbageværende område er endegyldigt forsvundne. Og således kan man med små skridt fjerne et helt naturområde – tilsyneladende helt uden store konsekvenser for naturen!

Det er denne logik som finder anvendelse i naturødelæggende aktiviteter over hele planeten, fra fældningen og opdyrkningen af den tropiske regnskov til de overgreb på naturen som også foregår herhjemme. Det er altså et fornemt selskab Københavns Kommune med lokalplanforslaget om Vejlands Kvarter søger at være en del af.

Mangel på kompenserende foranstaltninger

Normalt har man ved større anlægsprojekter kompenserende ordninger som eksempelvis etablering af "erstatnings-natur", som på sigt skal føre til at den natur som bliver ødelagt af projektet, kan etablere sig andetsteds – oftest på et større areal end det oprindelige. Som det fremgår af udkastet til VVM tilladelsen er der **INGEN** betingelser om kompenserende ordninger.

Der stilles udelukkende krav om tiltag der skal minimere den skadelige effekt inden for projektområdet. Dette er ikke alene uansvarligt overfor naturen – det er også et tab for de mange borgere som vil opleve en indskrænkelse i deres muligheder for at opleve naturen. Muligheder som allerede er begrænsede når man bor i en storby.

Københavns Kommune og Verdensmålene

Københavns Kommune har iscenesat sig selv som en frontfigur når det kommer til at fremme implementeringen af FN's verdensmål. Også på naturområdet vil fremstå Kommunen ambitiøs. I "Københavns handleplan for FN's verdensmål" skriver Københavns Kommune således følgende vedrørende verdensmål nr. 15 – livet på land:

*"Københavns Kommune har to overordnede visioner for naturen i byen; at skabe **mere bynatur** i København og **øge kvaliteten af bynaturen** i København."*

Og om fremtidens byudvikling:

*"Den sammenhængende by skal skabes **i nær dialog med byens borgere**, og det skal sikres at alle, uanset køn, fysisk formåen, etnicitet eller social herkomst, har **adgang til bynatur og rekreative byrum**."*

Ser man i denne kontekst på de planer som er fremlagt af Københavns Kommune for etableringen af Vejlands Kvarter, fremstår ovennævnte hensigtserklæringer ikke alene som hule, men som en **decideret vildledning af befolkningen**.

Man erklærer offentligt og med stor entusiasme at man vil fremme vilkårene for biodiversiteten i København, samt københavnernes rekreative muligheder, samtidig med at man ødelægger integriteten af nogle af de mest værdifulde naturområder i kommunen.

Hvorvidt den "*nære dialog med byens borgere*" hældes ned af rampen sammen med naturhensynet, vil vise sig efter kommunen har gennemgået de foreløbigt over 1700 høringsvar der er indkommet til lokalplanforslaget – hvoraf langt de fleste er negativt stemte overfor forslaget.

Konklusion

Lokalplanforslaget om Vejlands Kvarter er uforeneligt med Københavns Kommunes ønske om at være en grøn storby. Hvis Kommunen var oprigtig i dens intentioner om at fremme biodiversitetens vilkår i Kommunen, ville den som absolut minimum planlægge **ambitiøse udlægninger af erstatningsnatur** og endnu bedre – **sløjfe byggeplanerne** og i stedet fokusere på at udvikle naturværdierne på amager til gavn for den allerede natur-hungrende befolkning.