

København, 29.09.2023

Københavns Kommune
Borgerrepræsentationen
Rådhuset, 1599 København V

Hørings svar vedrørende Kommuneplanstrategi 2023 – Fremtidens klimavenlige hovedstad 2024

København er ikke fremtidens klimavenlige hovedstad - men det kan København blive

København har opnået global anerkendelse som en klimavenlig by. Vi må desværre konstatere, at denne anerkendelse ikke er berettiget, når man ser på fakta.

Det er vigtigt at indse, at hvis alle verdens byer forsøger at kopiere København i sin nuværende form og funktion, vil vi overskride planetens grænser i en grad, så jordens økosystemer ikke kan komme tilbage i balance.

For at København kan blive en reelt klimavenlig hovedstad, er det nødvendigt, at klimaet prioriteres øverst i hierarkiet for alle kommunens aktiviteter og beslutninger. Dette kræver en bred forståelse og engagement fra borgere, virksomheder og offentlige institutioner.

Vores mål skal være at bringe vores træk af ressourcer ned på et absolut bæredygtigt niveau, hvor økosystemerne kan reproducere sig selv i samme omfang, som Københavnerne og verdensborgere forbruger.

Javist, København har beundringsværdige bedrifter som fortjener påskønnelse og udbredelse: Hovedstaden er en vidunderlig cykelby med skønne rekreative blå områder. Men derudover har København ikke væsentlige afprøvede løsninger, som det er ansvarligt at skalere op til verdens byer.

Den gode nyhed er, at den falske fortælling om København som en klimavenlig by rummer et fantastisk potentiale. For når mange af verdens byer ser til København for løsninger, har vi muligheden for at gøre en positiv forskel som er mange, mange gange større end vores egen indsats.

Vi opfordrer derfor kraftigt til, at Kommuneplan 2024 bruges som et redskab til at udarbejde en handlingsplan for klimavenlighed, som kan tjene som en model for andre byer globalt. Der findes kendte og velafprøvede midler til at radikalt at reducere klimabelastningen inden for fødevarer, transport, energi og byggeri, og vi er klar over.

Vigtigst opfordrer vi til, at Kommuneplanen også skaber rammer for at udforske og udvikle nye metoder og løsninger, som vi måske endnu ikke kender, men som vi skal bruge for at omstillingen lykkes.

Der er behov for, at Kommuneplan 2024 muliggør eksperimenter og test af nye koncepter og samarbejdsformer. Kommunen skal træde tilbage og give plads til kreativiteten. Dette indebærer også at acceptere, at ikke alle eksperimenter vil lykkes, men vi er nødt til at være risikovillige for at finde de nye løsninger, som vi så desperat har brug for.

Konkret kan byudviklingsområderne fungere som testzoner for nye byggestile, bolig- og arbejdsformer, mobilitetsløsninger og energiformer. Borgerne og virksomhederne kan inddrages i disse eksperimenter, og både de vellykkede og mindre vellykkede resultater kan tjene som læring og inspiration.

At placere klima øverst på dagsordenen betyder ikke, at andre vigtige dagsordener skal glemmes. Vi har stadig brug for flere billige boliger i København, vi skal tage fat på problemet med ensomhed, og vi skal ændre opfattelsen af det gode liv fra et liv med højt forbrug til et mere bæredygtigt liv. Disse dagsordener kan heldigvis rummes inden for visionen om København som fremtidens klimavenlige by.

Vi har i København stillet os frem til verdens skue og fortalt verdens byer, at de skal følge Københavns eksempel. Med det følger et kolossalt ansvar, men også en enorm mulighed for at skabe global forandring.

Det kræver mod og beslutsomhed for alle aktører at gennemføre disse ændringer, men et første skridt er, at de folkevalgte anviser vejen og muliggør forandringerne - i det mindste ikke stiller sig i vejen for dem.

Lad os omfavne denne mulighed ved at omsætte ord til handling, trække op i ærmerne og gå i gang.

Vi ser frem til at se Kommuneplan 2024 tage højde for disse vigtige hensyn og se København blive en sandt klimavenlig hovedstad.

Med venlig hilsen,

Frederik Noltenius Busck
CPH Village