

## **Absolut protest mod 5-etagers byggeri på ved Bryggervangen, 2100 Ø**

**”Hvor der er grønt, dér skal der bygges!”**

Jeg har med usigelig fryd oplevet den langsomme opbygning af frodige biodiversitetsområder på Skt Kjelds Plads, 2100 Ø og helt hen foran dagligvarebutikken Menu.

Det er så afrundet, at ”skoven” på Skt Kjelds Plads blidt fortsætter ud i en lund/ lille eng foran dagligvarebutikken Menu, med træer, flagstang og en træ-allé.

Fortovet foran Menu er nemlig de sidste ti år prydet af en allé af træer, en grøn sti at gå under, det sidste lille grønne, effektive værn mod synet af bilerne/metalkasserne foran Menu. De træer er plantet af nogen med omtanke og kærlighed.

**Det er grådigt og hensynsløst**, at gravemaskiner på få minutter skulle skære rødderne af det grønt, der nu engang er tilbage.

Den grønne lund repræsenterer noget FÆLLES for alle.

De grønne erstatninger, der siges at vil komme i de nye 5-etagers bygninger, de grønne områder bliver låst inde, er planen. Dvs. eksklusion af alle, undtagen for den, delvist måske endda udenlandsk elite, der påtænkes at bo der.

Lad det ikke ske.

Der vil også komme ungdomsboliger, igen indelåste.

Dyr uddør, når der er indhegninger, sommerfugle, fugle og pindsvin vil forgå, de kræver store frie områder, de går forbavsende meget med deres små ben, de få pindsvin, der er tilbage i Kbhvn.

Værne om dem.

### **Tilbageblik:**

Man sanser en kærlighed ved lunden foran Menu, som næsten er uforklarlig, ja overnaturlig.

Frem til ca. 2010 lå stedet grønt, men ret øde hen. Nogle kloge ildsjæle har med snilde og styrke stille omdannet det lille sted og stien foran Menu til noget stort for træer, dyr og dermed for mennesker: En oase.

### **Fotos er vedhæftet.**

Se næstsidste foto: Duen under træet til venstre for æblet siger alt, dyr kan ikke tale for sig, og dog gør duen det mirakuløst alligevel. Den udtrykker, at sommerfugle, insekter, få pindsvin og fugle (også dem på træk) stadig kan være.

### **En bedre løsning:**

Udbygge Klimakvarteret ved at så en masse vilde blomsterfrø i lunden foran Menu, plante flere træer, montere bænke til alle, fuglehuse på pæle osv osv. - en glæde for alle.

Træer, der står i lang række/klynger foran hele Menu p-pladsen og dække bilerne.

Træer har underjordiske forbindelser til hinanden, et netværk som vore hjerner. De bliver ved og ved at søge at hele især modertræet i mange, mange år, selvom kun roden er tilbage.

Men med et byggeri vil meterdybe betonfundamenter udslette alt levende?

### **Fremtid:**

Kbh. har snart boliger nok, om få år vil borgerne endnu mere vende blikket mod omegneskommunerne, mod Århus, Sønderjylland m.v.

Kbhvn risikerer oversvømmelse, også af rige udlændinge, der presser københavnere ud.

Så står der om føje år i Kbh halvtomme boliger, ufærdigt byggeri, sjælløse kraner – og intet grønt, som i det delvist ødelagte Århus City, hvor de p.t. har forbygget sig i dén grad.

**Interne afstemninger om byggeplanerne:**

Der må insisteres på top-hemmelige interne afstemninger, slet ikke håndsoprækninger!  
Ellers vil der gå manipulation i det – de interne personer vil ikke turde stemme frit. Der må være reel frihed i afstemningen, det er enormt vigtigt. Enormt vigtigt. I må insistere på det, I kloge mennesker, der er involveret.

**Skid ikke på de sidste grønne pletter, Østerbro har!**

**Fotos vedhæftet.**

NB: ”Bygherre”, herremand, Führer.

Ordet vækker mindelser om Enevælde, Machiavellisme:

Tag fra de fattige, de trætte, de umælende (dyr & træer), det er for svært fra de rige.

Venlig hilsen fra boboer på 35.år

Bettina Spangenberg, folke- og hush.lærer samt bachelor i samfundsfag

Studsgaardsgade 27, 5.th

2100 Ø