

København, april 2021

EN GOD LØSNING

Brug Folkeskolen mener at skoledistriktsændringerne i Valby er en god løsning. Det er den fordi den øger chancen for at eleverne blandes på tværs af socioøkonomi og etnicitet. Desuden mindskes risikoen for at skolerne bliver tynde i toppen, hvor vi ofte ser at socioøkonomien bliver lavere og tosprogsprocenten højere. At udskoling skal placeres på Grønttorvet er en rigtig god beslutning.

Det er positivt at få mere blandede skoler i Valby, hvor Kirsebærhavens Skole og Lykkebo Skole nu kan se frem til et nyt distrikt med flere socioøkonomisk stærke forældre fra Grønttorvet, samt en ny skolebygning for deres udskoling. Der er dog nogle udfordringer som vi opfordrer BUU at være opmærksomme på:

SIKRE SKOLEVEJE

Sikker skolevej bør være en del af budgettet for den nye skolebygning ved Torveporten, men da den nye skolestruktur allerede gælder fra 2022, kan de sikre skoleveje ikke vente til udskoling på Grønttorvet står klar. Sikre skoleveje er en forudsætning for at den nye skolestruktur kan fungere i Valby.

Heldigvis har BUU sammen med TMF allerede fokus på at sikre skolevejene, men i indstillingen står der at der allerede er børn der krydser de trafikerede veje i de to skoledistrikter. Det er rigtigt, at der er børn der passerer de store veje i området, fx Folehaven, Gammel Køge Landevej, Retortvej, Lykkebovej, Vigerslev Allé og Vigerslevvej, men der er en stor utryghed forbundet med skolevejene blandt borgerne, er der kommet frem til borgermøder om den nye skole på Grønttorvet.

Det er vigtigt at have for øje at Kirsebærhavens Skoles indskrivningstal har været lave fra villakvartererne, hvorfra man skal krydse de store veje. Vejene har været en barriere for nogle i forhold til skolevalg, og vejene i kombination med skolens lave socioøkonomi og placering midt i et socialt udfordret kvarter har ikke tiltrukket ret mange forældre på den modsatte side af Folehaven, som er en del af distriktet med stærk socioøkonomi. Folehaven er en tungt trafikeret indfaldsvej til byen.

Både Lykkebo Skole og Kirsebærhavens Skole har længe ønsket en forbedring af skolevejen for børnene, og det er en forudsætning for at kunne samle distriktet, at der blandt andet kommer en sikker løsning med trafiklys over Retortvej, sikrere overgang over Lykkebovej og en bedre gang/cykelbro over Folehaven end den eksisterende, der i den ene side ender i en meget smal og mørk passage.

KENDSKAB SKABER TRYGHED

For mange forældre og børn er der en tryghed i at vide hvor børnene skal starte i skole. Ved denne flermatrikulære løsning, er der nogle forældre der ikke ved, om deres børn skal starte på Kirsebærhavens Skole eller på Lykkebo Skole. For selvom de om lidt skal have samme navn, er det to matrikler med forholdsvis stor afstand imellem. Som det er nu hører Grønttorvet til Lykkebo Skoles distrikt, og det er derfor den skole beboerne på Grønttorvet ind til videre sender flest børn til. For at begge skoler skal være lige attraktive er det vigtigt at skabe og dyrke de særlige ting ved hver skole, så forældrene og børnene ikke skuffes hvis de får plads på den ene skole og ikke den anden.

Forældrene skal desuden i god tid vide hvilken skole deres børn skal starte på, så de når at få et forhold til den, komme til førskolemøder, arrangementer og så videre. Som forældreforening mener vi at det ikke altid er mest bæredygtigt at fylde klasser op ud fra en kapacitetsvinkel, men at der ind i mellem er vigtigere at se på en blandet sammensætning og at skabe tryghed for forældrene fra start.

STÆRKT SAMARBEJDE MED BØRNEHAVER

Det er vigtigt at børnehaverne i det nye distrikt får et stærkt samarbejde med begge skole-matrikler, så forældrene og børnene kender dem begge to. I forhold til overgangen mellem børnehave til KKFO er dette også en vigtig del. Så vidt muligt anbefaler Brug Folkeskolen at børn fra samme børnehave samles på samme matrikel, da vi som forældreforening har erfaring med at forældrene er trygge ved at sende deres børn i skole sammen med børn og forældre de kender i forvejen. Samtidig kan geografi også være et vigtigt parameter, hvor børn fra samme villavej eller samme gård også har glæde af at gå sammen.

Tak for at blive hørt

Med venlig hilsen

Brug Folkeskolen